



ME TO YOU  
SAMEN STERK



## ME TO YOU

Je weet pas wat iets is wanneer het er niet meer is. Je weet pas wat dierbaar is wanneer je het mist. Je weet pas wat gezondheid is wanneer je ziek bent. Ziekte is voor een mens de ultieme confrontatie met gezond zijn. Pas dan beseffen we wat het betekent om in een gezond lichaam en een gezonde geest door het leven te lopen. Wanneer ziekte toeslaat in je leven of dat van wie je dierbaar is, slaat alles om. Geven wordt krijgen: hulp, steun, moed, zorg,... Geluk wordt twijfel. Zekerheid wordt angst. Morgen wordt vandaag.



Geneeskunde en wetenschap evolueren razend snel... maar nooit snel genoeg. Want wanneer ziekte ons treft, dan willen wij nu geholpen worden. Daarom dat alle steun aan geneeskundig onderzoek nodig is. Overheidsmiddelen zullen altijd beperkt zijn; daarom moeten wij bijschieten waar kan en mogelijk. Genezen is immers niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, onderzoekers, dokters en verzorgend personeel, maar van ons allemaal. Daarom moeten wij alle initiatieven steunen die bijkomende middelen voor wetenschappelijk onderzoek wil genereren.

Maar de geneeskunde geneest niet alleen; het is de patiënt die zichzelf ook geneest. Hij of zij moet erin geloven, moet begeleid en ondersteund worden. De courage van de patiënt is een deel van de genezing. Ook de partner, de familie en de vrienden moeten erin geloven en moeten dezelfde moed en doorzetting hebben. Begeleiding van patiënten en familie moet daarom nog beter uitgebouwd worden en ondersteund worden met nieuwe initiatieven. Waarom gaan we zo weinig op ziekenbezoek? Waarom kunnen we zo moeilijk praten met zieken? Waarom geven we zo weinig steun aan de zieken? Waarom zien we zo weinig vrijwilligers in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen?

Genezen en verzorgen... het moet meer "us to you" worden.

Ik heb met Els rechten gestudeerd aan de Kulak en de KU Leuven. Vijf jaar hebben we samen opgetrokken, gestudeerd, uit geweest en examens afgelegd. Els kwam na mij in het alfabet. Wij hebben alle examens na elkaar afgelegd. Els heeft al mijn mondelinge examens (min of meer) gehoord. Zij hoorde hoe ik het er al dan niet goed vanaf bracht. Ik kon Els, nerveus als geen een, telkens een beetje kalmeren. En nadien was er steeds die ontlasting met een koffie of en pint in de Erasmus, het Huis der Rechten, of de Universum. De band tussen Els en mij zal er altijd blijven bestaan... ook nu Els er niet meer is... of toch in de Universum.

Els roept ons vandaag op om "me to you" te steunen. Een stichting die het wetenschappelijk onderzoek van leukemie en de behandeling van leukemiepatiënten wil ondersteunen.

Deze oproep van Els moeten we allen beantwoorden met ons engagement en onze financiële steun. Omdat "me to you" en echte "us to you" zou worden.

Hans Maertens

studiegenoot  
gedelegeerd bestuurder Voka VZW